

ΜΑΪΟΣ 2010

ΒΗΜΑΜΕΝ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΛΑΜΟΓΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ
ΧΩΜΕΝΙΔΗ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΣΕΛ. 80

Ελληνες που κάνουν τη διαφορά

Πρόσωπα, ιστορίες και ιδέες σε μια απόπειρα
ανάδειξης των αντρών που ζουν ανάμεσά
μας και προσπαθούν για το καλύτερο

Ο ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
σε μια σπάνια συνέντευξη

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ποιος είναι ο Έλληνας άντρας σήμερα: η ψυχοσύνθεση, το επιχειρηματικό δαιμόνιο, τα λεφτά, το στυλ, η καριέρα, η κρίση, το φαγητό, η μπάλα, το χιούμορ και άλλες απίθανες ιστορίες με εθνικό δείκτη ευφύιας.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ ΜΕ TWIST

Η ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ GREECE IS FOR LOVERS ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ

«οπαδοί» της Ελλάδας, αυτοί που επιμένουν ελληνικά ασυζητητί και δεν σπκόνουν μύγα στο σπαθί τους σχετικά με την υπεροχή μας ως λαού. Υπάρχουν και εκείνοι που κρίνουν πιο αυστηρά τα ελληνικά καπρίτσια και αποστασιοποιούνται από την εμμονή με την κληρονομιά των αρχαίων ημών προγόνων. Κάπου στη μέση βρίσκονται η δράση και η φιλοσοφία του στούντιο Greece is for lovers, που καταφέρνει με γερές δόσεις φαντασίας, χιούμορ και δημιουργικότητας να κερδίζει εκπροσώπους και των δύο... σχολών. Η Βάσω Δάμκου, ο Θάνος Καραμπάτσος και η Χριστίνα Κοτσιλέλου συναντήθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και με την επιστροφή τους στα πατρία εδάφη ένωσαν τις δυνάμεις τους, το 2005, εστιάζοντας στον σχεδιασμό διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων. Οι δημιουργίες των Greece is for lovers στεγάζονται σε ένα κατάλευκο ισόγειο, πέντε λεπτά από την Ακρόπολη. «Η περιοχή είναι ενδεικτική των επιρροών μας. Αποφύγαμε συνειδητά ένα απομονωμένο διαμέρισμα ή κάποιον βιομηχανικό χώρο, επιδιώκοντας την ύπαρξη βιτρίνας που επιτρέπει την οπτική επαφή στον ανυποψίαστο (και μη) πεζό» μας εξηγούν.

Ανατρεπτικό ακούγεται το όνομα του στούντιό σας. Πώς προέκυψε;

Θυμάστε το σλόγκαν των γειτόνων μας «Italians do it better»; Σε εμάς είχε αποτυπωθεί, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε κάτι αντίστοιχο και «φαρέψαμε» το Greece is for lovers - ένα ανεπίσημο σλόγκαν που ήταν στα φόρτε του τη δεκαετία του '70.

Απαρνηθήκατε την Ελλάδα για τις σπουδές σας, αλλά ξαναγυρίσατε. Δεν σας φόβισαν οι εδώ δυσκολίες στον χώρο

του ντιζαΐν; Δυστυχώς, στην Ελλάδα το πεδίο σπουδών είναι σχετικά περιορισμένο. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο το ντιζαΐν μια δύσκολη διαδικασία στον τόπο μας! Οπως για όλα, χρειάζεται πολλή υπομονή και επιμονή. Παρ' όλα αυτά, για τελείως διαφορετικούς λόγους ο καθένας μας ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα και τελικά το Greece is for lovers είναι αυτό που πλέον μας κρατάει εδώ!

Η απόφασή σας σας δικαίωσε. Η αναγνώριση ήρθε γρήγορα. Σας αγχώνει αυτό;

Τα θετικά δείγματα ήρθαν στα-

διακά. Αποκτήσαμε πιστούς φίλους τη στιγμή που κάποιος ακόμη μας αντιπαθούν! Δεν υπάρχει κανένα άγχος γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος να αποδείξουμε τίποτε σε κανέναν! Αυτό που μας αφορά είναι να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε αντικείμενα που μας αρέσουν.

Δεν φοβάστε μήπως αυτό που αρέσει σε εσάς μπορεί από πολλούς να θεωρείται κιτς;

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το κιτς! Αλλωστε, αυτός είναι ένας από τους στόχους μας: Να εξερευνούμε τις πλευρές εκείνες



που θεωρούνται ευρέως «αναθεματισμένες» ή κιτς και να ανακαλύπτουμε μια νέα αισθητική αξία.

Τι θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για εσάς στη σύγχρονη Ελλάδα;

Τα πάντα. Τα σχέδιά μας σχολιάζουν την ελληνική κουλτούρα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Από ένα εμπορικό κέντρο των 80ς μέχρι μια λεπτομέρεια της γενικότερης ελληνικής νοοτροπίας.

Τι θα συμβουλευάτε έναν νέο ντιζαΐνερ;

Να το διασκεδάσει!

Το μότο σας;

No sleep till Hades!

-ΙΩΑΝΝΑ ΖΥΜΑΡΙΤΗ

(Καρνάτιδων 13, Αθήνα, 210 9245 064, www.greeceisforlovers.com)